

Kroniek abdijtuin Egmond mei t/m december 2023



Helaas is het mij niet gelukt om deze zomer een tuinkroniek te maken. Nu dus een "meermaandelijke" impressie over de periode mei t/m december en wat er zoal gebeurd is in en om de abdijtuin.

Tuinbankjes en andere tuinzitjes staan nu al weer in de "winteropslag". Ook de tafels en stoelen van het stilteterras staan er weer droog bij, klaar om te worden opgeknapt. Andere hebben al een likje verse beits gehad. De oude kapotte tuinstoelen zijn gesloopt en worden vervangen.

Het voorjaar was nat, de zomer warm en droog; zelfs begin november was het nog lekker warm. Helaas ging de grondwaterpomp deze zomer kapot en stonden kruidentuin, boomgaard, vlindertuin en andere tuinen "droog". Een nieuwe pomp duurde enkele weken. Toen kwamen de eindeloze

regenbuien...

Dit jaar hebben de moestuinen rijkelijk fruit, groenten en kruiden opgeleverd voor monniken en gasten. Zelfs de druiven van het Stilteterras en de Frambozen bij het Voedselbosje vonden gretig aftrek (o.a. bij de vogels). Bloemen en planten leverden decoratieve boeketten, een feest voor de mens.

(maandelijke) werkdagen

Alle weken, weer of geen weer, is er op dinsdagen en donderdagen in de tuin gewerkt, gemiddeld met ca. 7 personen. Ook op andere dagen waren enkele tuin vrijwilligers actief bijvoorbeeld in de moestuin, of de grote groentekas.

Op de maandelijkse werkdagen kwamen vooral tuin vrijwilligers de handen uit de mouwen steken, die door-de-weeks geen tijd hebben. We hebben gewerkt op: 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 4 november en 9 december.

Op 9 september was ook de jaarlijkse abdijsmarkt die veel bezoekers trok. Voor en met de tuingroep waren diverse activiteiten georganiseerd. De opbrengst ervan wordt gebruikt voor de aanleg van een grondwaterleiding met druppelsysteem voor de kruidentuin (Hildegardhof). Deze wordt in komende januari aangelegd.

Op 4 november was de Landelijke Natuurwerkdag waarbij diverse "nieuwe" vrijwilligers (samen met vaste vrijwilligers) in de abdijtuin aan de slag zijn geweest. Zo hebben ze kunnen kennismaken met de abdij en haar tuin. Br. Geerard heeft na afloop nog een rondleiding gegeven. Over deze beide activiteiten is een aparte kroniek geschreven.

Ook op de maandelijkse werkdagen is veel werk verzet. Helaas zijn we op 4 november en 9 december na de middag gestopt vanwege de aanhoudende regen.

Ik schat dat we over het hele jaar gezien, ca. 1000 mensdagen actief zijn geweest in de abdijtuin en bij het onderhoud van gebouwen.

Wat hebben we deze periode gedaan?

Snoeien, schoffelen, onkruid uittrekken, planten en struiken verplanten, bomen en struiken rooien, nieuwe plantjes planten, putjes scheppen, dakgoten legen, greppels opschonen, compost omscheppen en toepassen, takken versnipperen en snippers toepassen, borderbeplanting opschonen, Beek uitbaggeren, oevers en taluds opschonen, Parkweide verticuteren, paden en straten vegen, bestrating bij de winkel opschonen, blad- en takkenafval opruimen, schuilplaatsen maken voor insecten en kleine dieren, etc. etc. Veel hè? En dan heb ik nog niet eens alles genoemd.

En tussendoor? Voldoende tijd om bij te praten, te genieten van de mooie omgeving en te lunchen op het terras.

Nieuwe tuin vrijwilligers

Wat hebben we dit jaar veel nieuwe tuin vrijwilligers mogen verwelkomen:

Egon (11 februari), Nel (13 mei), Renate (13 mei), Jos (9 augustus), Corine (12 oktober), Marjan (4 november), Jantien (4 november). We hebben geen afmeldingen gehad. De foto van enkele van



jullie hebben ik al kunnen toevoegen aan de portrettengalerij van de site van onze tuingroep. Kijk maar op: www.abdijtuinegmond.nl/s/.

Van harte welkom en hopelijk voel je je hier goed op je plek. Weet trouwens dat wij vertrouwelijk omgaan met jullie persoonsgegevens en dat de abdij een vertrouwenspersoon heeft.

Enkele ontwikkelingen/ projecten:

Bepanting zuidborder Buurkerk:

Deze border was voorheen nogal wild en verwaarloosd. Dit voorjaar is deze border opgeknapt en op 13 mei hebben we diverse plantjes geplant. Het ontwerp is gemaakt door een student van het Clusiuscollege, als stageopdracht. De border ziet er eindelijk weer verzorgd uit, helaas groeit het onkruid ook weelderig en moet er regelmatig geschoffeld worden. Trouwens het hele terrein van de buurkerk en het kerkhof is dit jaar grondig onder handen genomen door onze vrijwilligers, waardoor het er weer aantrekkelijk en verzorgd uitziet. Het terrein is een vast onderdeel van de abdijsleidingen.

Strooiveld

Het gebied tussen de oude beuken op de plaats waar voorheen de abdijskerk heeft gestaan, is af en toe gebruikt als "strooiveld" om de crematie-as van een geliefde te verstrooien. Dit gebiedje is nu duidelijker gemarkeerd en opgeknapt. Ook hebben we een informatiepaneeltje ontworpen, dat begin januari wordt geplaatst.

De tekst (hiernaast) op het paneeltje is van br. Geerard.

Bostuin wordt voedselbos(je)

Sinds het voorjaar wordt de voormalige bostuin omgebouwd. De toenmalige beplanting vroeg te veel onderhoud.

Dit stukje van de abdijtuin wordt nu verder ingericht naar de principes van de Agro-Forestry of voedselboslandbouw. Hierbij worden bomen en struiken gecombineerd met andere gewassen en ontstaat een ecosysteem met een grote diversiteit en met planten die elkaars groei versterken. Kenmerkend zijn de diverse hoogtelagen die benut worden.

Deze tuin willen we geleidelijk aan verder ontwikkelen met bomen en struiken die vruchtdragend zijn en met een onder-begroeiing van planten die vooral gericht is op het verbeteren van de bodem en aantrekkelijkheid voor insecten. Enkele bestaande oudere karakteristieke bomen willen we behouden. Het terrein is echter veel te klein voor een compleet voedselbos. In dit voedselbos(je) staan gewassen die zon nodig hebben maar vooral ook struiken en planten die schaduw prefereren.

We streven naar een diversiteit van vruchten, zoals bessen, olijfwilg, mispel, kweepeer, hazelnoot, e.d.

Hierdoor ontstaat er een spreiding in de tijd van zowel de bloemen als de vruchten, waardoor er over een groter deel van het jaar voeding is voor zowel de insecten, als voor o.a. de vogels en de mens. De onder-begroeiing maaien we gefaseerd, zodat er altijd diversiteit blijft.

PAX-tuin

De PAX-tuin bij de oude ingang vroeg altijd veel onderhoud. Daarom is besloten om de lage beplanting te vervangen door robuustere planten, zoals Vlinderstruik, Hibiscus, Taxus, Skimmia e.d.. Gelukkig hadden we genoeg opbrengst van de abdijsmarkt en konden we nieuwe plantjes kopen. Deze zijn in november en december aangeplant. De omlijsting met Eonymus doet het overigens prachtig. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Een gedicht...

De wind nam je mee naar het oosten, naar het licht van de nieuwe dag.

De wind nam je mee naar het zuiden, naar de rust van een nazomermiddag.

De wind nam je mee naar het westen, naar de gloed van herinneringen in het avondrood.

De wind nam je mee naar het noorden, naar de poolster om de weg te wijzen in de nacht.

De wind viel stil, je vond vrede en werd opgenomen in dit stukje levende aarde.



Enkele gebeurtenissen:



Zomerstorm

Op 5 juli raasde de storm Poly over Noord-Holland en trof vooral onze regio. Overal zijn bomen ontworteld en werden woningen, auto's, etc. beschadigd. Ook in de abdijtuin "hield Poly flink huis".

Afgebroken takken overal (en niet zo'n kleintjes ook), compleet afgewaaide kruinen uit grote kastanjabomen versperden de weg en ook enen majestueuze eikenboom van wel 80 jaar oud lag gedrapeerd boven op een coniferen, die onder het gewicht werd geplet. Wat een ravage!



Als tuingroep zijn we weken bezig geweest om op te ruimen, takken te zagen, takkenrillen te bouwen en kleinere takken te versnipperen. Enerzijds doet het een pijn om te zien hoe natuurgeweld zo'n schade kan veroorzaken, anderzijds geeft dit ook weer ruimte voor nieuwe groei. De sporen van de ravage zijn hier en daar nog steeds niet uitgewist. Leuk om te weten is dat een deel van de omgewaaide eik zal worden gebruikt om beelden te maken voor de Adelbertusakker. Beeldhouwer Jos Apeldoorn zal ze gebruiken, maar eerst moet het hout enkele jaren drogen in de vrije natuur. Ook de brouwers van abdijbier hebben belangstelling. Ze willen een deel van het hout gebruiken om eikenhouten vaten van te



maken. Probleem is alleen: "Waar vind je nog een kuiper die vaten kan maken?". Overigens lieten de afgebroken stronken ook mooie plaatjes zien...



Zomerbier

Ter gelegenheid van het 450 jarig ontzet van de stad Alkmaar en de schade die daar toen bij was aangericht aan de abdij van Egmond, presenteerde de brouwerij een nieuw (eenmalig) biertje: "De tranen van Adelbert". Deze vond gretig aftrek, ook bij de monniken.



Kapittelkapel

De vernieuwde Kapittelkapel is op 15 juni door de Gemeente in gebruik genomen.

.. en eindelijk mochten de klusmannen van de tuingroep weer het groen van de abdijs tuin in...



Zo maar..

Wat doe je als poes als het regent?

Gevonden in een composthoop....



Kees, bedankt voor de mooie pompoenen

Fleurige nestkastjes (zelfgemaakt) vinden gretig aftrek in de abdijswinkel. De opbrengst is voor de tuingroep





Zomer bij De Beek..

Herfst op
de
Parkweide



Abdij in Kerstsfeer,
speciaal gemaakt voor de
avondwandeling van de kinderen uit
het dorp op 15 december

Tenslotte wens ik jullie alle goeds voor 2024

De Nieuwjaarsbijeenkomst van de abdij voor alle vrijwilligers is op:
vrijdag 5 januari, om 18.30u in het restaurant.

Onze eerstvolgende maandelijkse werkdag is op: **zaterdag 13 januari 2024.**

Bedankt namens de broeders en hartelijke groet,
Henk, 28 december 2023